

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Elien DESCHAUMES

echtgenoot van Mevrouw

Claire OPSOMER

geboren te Ronse op 26 maart 1943
en er overleden op 24 april 1988,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten

Op het moment dat alles moet gezaaid en geplant worden, koeien de eerste stappen wagen bij ontbloeiend lenteweer is Elien van ons heengegaan.

Aan deze levensbloei komt veel te vroeg een bruusk einde. Hij mag het nu niet meer mee bewerken, alles wordt nu aan vrouw en kinderen overgelaten. Zijn eigen ouders staan er verveerd bij.

*"Zijn handen waren hard van eelt,
zijn hart en zijn persoon was goedig en recht,
maar machtig ook, manmoedig
getrouw en onverdeeld.*

*Hij leefde voor zijn gezin, zijn bedrijf,
in gegeven arbeid en grote liefde."*

De laatste maanden van hevige pijn en lijden bleef hij sterk. Bij zijn laatste stappen op het bedrijf, voor hij naar de kliniek ging, greep hij de kans om aan

vrouw en kinderen te zeggen: "Hou u sterk". Wat dan in zijn gedachten omging zal niemand ooit vermoeden, alleen onze gedachten laten ons zeggen: 't is erg te sterven als de lente komt.

Elien, gij hebt graag, veel en lang gewerkt in het zweet van je aangezicht en voor den brode.

Heer wij danken U om zo'n mens. Het is uw verlangen de wereld schoon en bewoonbaar te maken

Jij was een man, uitnodigend voor vrouw en kinderen, voor vrienden en bureu, het werk te behartigen, vriendschap en trouw te beleven.

Heer, wij danken U dat hij bij ons mocht leven. Moge zijn voorbeeld ons aansporen zo met elkaar te leven.

Mevrouw Elien DESCHAUMES,
geboren Claire OPSOMER, *zijn echtgenote* ;

Heer Hendrik DESCHAUMES,
Heer Marnik DESCHAUMES, *zijn kinderen* ;

Heer en Mevrouw Henri DESCHAUMES-RAEVENS,
zijn ouders ;

Heer Valère OPSOMER-LAEMONT(†)-DUTRANOIT(†),
zijn schoonvader ;

De families DESCHAUMES, RAEVENS, OPSOMER,
LAEMONT EN DUTRANOIT,

danken u van harte voor uw
blijken van deelneming en gebed.

Rouwleiding Aelvoet, Ronse