

Kom, goede en trouwe dienaar,
treed binnen in de vreugde
van uw Heer.



Gedenken wij dankbaar
de heer

RENÉ DE SCHAMPHELEER

echtgenoot van mevrouw

MARIA DE CLERCQ

geboren te Grotenberge op 25 februari 1912
en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis
St.-Elisabeth te Zottegem op 1 juli 1988,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

OUDSTRIJDER 1940-1945

Ridder in de Orde van Leopold II.

Mevrouw Maria De Clercq,

Eerw. Zuster Michaël-Godelieve De Schampheleer,
Raphaël De Schampheleer-Annie De Vos,
Michel De Schampheleer-Rita Eeckhout,
Marc Massé-Agnes De Schampheleer,
Danny De Schampheleer-Claudine Waeremoes

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Een edel hart, ijverige handen en een rotsvast geloof,
dat was de grote rijkdom die God hem in het leven
had meegegeven; dankbaar heeft hij die gaven
aanvaard en overvloedig doen groeien.

Hij stelde zich graag ten dienste van zijn medemens,
steeds belangloos met een groot hart;
hij gaf graag en vroeg niets terug.

Een mooi leven van helpen en arbeiden,
van zorgen en goedzijn;
René was een prachtmens.

Zijn gezin was zijn vreugde en zijn trots:
zijn steeds bezorgde vrouw, zijn dochter-kloosterlinge,
de gehuwde kinderen, zijn lieve kleinkinderen.

René heeft tevreden geleefd
en is in vrede gestorven;
tevreden om 50 jaar gelukkig huwelijksleven,
dankbaar voor de vele goede zorgen,
voor de genegenheid van bloedverwanten en vrienden.

Moge God hem opnemen
in Zijn eeuwige goedheid.

otte