

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf.
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt, ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Dankbaar aandenken aan de Heer

Michel De Schamphelaere

Echtgenoot van Mevrouw Martha Buyse.

Geboren te Scheldewindeke op 2 oktober 1911
en godvruchtig overleden te Oosterzele
op 29 februari 1996.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van Ziekenzorg.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave
gedragen te Oosterzele op 6 maart 1996.

De namis wordt er opgedragen
op dinsdag 30 april om 19 uur.

De familie De Schamphelaere, Buyse,
De Winne en Beeckman

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Vader,
wat vreemd dat jij er niet zult wezen
wanneer wij weer naar huis zullen gaan.
Je zult niet meer in de woonkamer staan
en ons niet omhelzen als voor dezen.

We zullen nooit je "goeie nacht" meer horen
of je gestommeld op de trap
wanneer je trage, moedige stap
de morgenstille kwam verstoren.

Nooit zal je door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgende hand.
- Nu gaat voor jou de hemeltuin open. -

Die vertrouwde, kleine dingen
die je zo onopvallend deed
die zullen we missen, tot dit leed
verstild is tot herinneringen.

Uit Een vlinder van God.

Rouwleiding Vandekerckhove, Oosterzele
Druk Atelier, Oosterzele