

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

+

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Camiel De Schamphelaere

echtgenoot van Mevrouw

Prudence De Winne

geboren te Oosterzele de 25 januari 1874, en godvruchtig overleden te Scheldewindeke de 6 oktober 1957, versterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De dood leert ons wat we zijn op aarde. De gezondheid is maar een ijdel woord... het leven is maar een droom... alles is hier zonder belang, behalve God te beminnen en hem te dienen. De dierbare overledene heeft zijn heil gezocht in de trouwe vervulling van zijn plicht. Zijn groot gezin heeft hij opgekweekt in een tijd dat er nog hard moest gewerkt worden en veel offers gebracht, om met een talrijk kroost veilig de toekomst tegemoet te gaan. Als een goed mens is hij vreedzaam door 't leven gegaan. Zonder tegenspraak heeft hij het lijden aanvaard, wetende dat hij na de beproeving de kroon des levens zou ontvangen die God belooft aan hen die Hem beminnen.

Beminde vrouw, lieve kinderen en familie, ik zag U allen zo gaarne! Leert van mij elkander te beminnen en in liefde en gebed uwe afgestorvenen te gedenken.

Bidt voor mijne zielezaligheid en tot weerziens bij God in de hemel.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor hem.

R. Soetaert - Scheldewindeke

Mevrouw Camiel De Schamphelaere, geboren Prudence De Winne,
Mijnheer Albert De Schamphelaere-De Corte & kinderen Agnès en Henry,
Mijnheer en Mevrouw Michel De Schamphelaere-Buyse & kinderen Noëlla
en Etienne.

Mijnheer en Mevrouw Chas Gorman-De Schamphelaere,
Mijnheer en Mevrouw André De Schamphelaere-Schollaert,
Mijnheer en Mevrouw Pierre De Sutter-De Schamphelaere,
De familieën De Schamphelaere, De Winne, Limpens en Leus,

Diepevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming betuigen wij U
onzen innigen dank.

