

Nu alleen maar 'Amen' zeggen,
al is 't met gebroken stem :
dan je hand in Gods handen leggen
en op weg gaan, achter Hem.
Nu alleen zijn woord vertrouwen :
«Altijd zal Ik met je zijn»
Als een kind je handen vouwen,
Zijn getuige willen zijn.

(Nel Benschop)



WE GEDENKEN DANKBAAR

Anna, Celina DE SCHAMPHELAERE

Geboren te Oosterzele, op 4 juni 1898
en op 27 juni 1988 overgedragen aan haar Schep-
per. (Gent, Kliniek H. Familie)

Eén iets kenmerkt het leven van 'Tante Anna' :
haar diensbaar beschikbaar zijn.

Nog vrij jong verloor ze haar moeder : ze nam
de taak en de zorgen voor een gezin met tien
kinderen op zich.

Ze zag haar broers, een gaan en een komen :
legerdienst, trouwen, kinderen krijgen. Ze sjouwde
en pakte koffers en maakte uitzet klaar.
Zwijgend. Dat was haar taak.

Ze werkte : voor de parochie, voor haar familie :

haar fijn handwerk, door iedereen gevraagd. Voor
iedereen ten dienste.

Ze luisterde, Tante Anna : lief en leed, van fa-
milie, van vrienden en kennissen : het kwam bij
haar. Ze leefde mee en ze zei : 'Ik zal voor U
bidden.'

Ze nam afscheid, keer op keer : ze zag haar
broers en zusters, geliefde mensen vertrekken,
opgaan naar de Heer.

Ze weende, maar vroeg niets meer.

Ze was dankbaar en stil voor de genegenheid en
de zorgzaamheid van haar geliefde zuster, Paula,
die alles met haar verwerkte en droeg.

Ze bad. Leven en werken, bidden en één-zijn
met Hem, één vertrouwen, één hart, één Geest,
één Doel : GOD.

Laat ons nu dankbaar zeggen : dank U, Goede
God, voor tante Anna, voor haar stille dienst-
baarheid, voor haar voorbeeld, voor haar getui-
genis van Uw grote Liefde.

De familie dankt U voor alle betuiging van
deelneming bij het overlijden van hun dierbare
zuster, schoonzusters, tante, groottante.

Druk. De As, Oosterzele, tel. (091) 62 70 01
Begraf. J. Wanzele, Dorp, Oosterzele, 62 56 47