

Ik heb den Heer met verdueligheid verwacht, en Hij heeft zijn oogen op mij nedergeslagen. Ps. 39

† ZALIG AANDENKEN VAN MIJNHEER †

Oscar-Karel-Maria DE SAVOYE

Weduenaar in eerste huwelijk van Mevrouw CELINA FRANCO en in tweede huwelijk van Mevrouw JULIENNE BOUCKAERT.

EERE - NOTARIS. Gewezen Voorzitter der kerkfabriek van St Lievens - Essche Ridder in de Kroonorde.

Geboren te St Lievens-Essche, den 27 September 1865 en er aan de liefde van de zijnen ontrukkt op 9 Januari 1947 voorzien van de H. H. Gerechten der stervenden en den bijzonderen Pauselijken zegen "in articulo mortis ..

De dierbare overledene was een oprecht christen: hij beminde God en zijn Kerk. Met den Apostel Paulus mocht hij uitroepen: Dat getuigt mijn geweten, dat ik met ware rechtzinnigheid volgens Gods gratie in de wereld geleefd heb. 11 Cor. 1, 12

Hij was tevens een man van goeden raad, wijs, voorzichtig en rechtvaardig in zijn handel. In de nauwkeurigheid van zijn ambten die hij bekleed heeft, dient hij tot voorbeeld.

Roem en eer heeft de betreude afgestorvene op deze wereld niet gezocht. Hij leidde veeleer een nederig leven in alle oprechtheid en eenvoud des harten.

Daarom zal zijn naam in eere blijven bij allen die hem gekend hebben, en een eeuwige woonstede in den hemel verkrijgen.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen wilt niet treuren om mijn heengaan maar God bedanken, omdat Hij mij zoo lange jaren bij U heeft gelaten. Hebt dank voor al die blijken van liefde, die gij mij, vooral in mijn laatste levensjaren hebt betoond. Vergeet mij niet in uw gebeden, en Gij mijn Neef- en Kozijs-Priesters, gedenk mij in uw H. Misoffer.

Heer geef hem de eeuwige rust. en dat het eeuwige licht hem verschijne.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U 300d. aff.
Schautteet-De Spiegeleer Sottegem - Hysselinx Essche



Mijnheer de Notaris en Mevrouw Albert DE SAVOYE-BOUCKAERT,

Mijnheer en Mevrouw Frans BRAL-DE SAVOYE.

Mejuffer Rachel DE SAVOYE.

Mijnheer en Mevrouw Dokter Jozef BECQUART-DE SAVOYE.

De families DE SAVOYE, FRANCO, BOUCKAERT & DE COOMAN,

danken U voor de blijken van genegenheid ons gegeven, bij het afsterven van hunnen teergeliefden Vader, Schoonvader, Grootvader, Schoonbroeder, Oom, Grootoom en Bloedverwant.