

Denk aan uw uitersten en vergeet ze niet; wat mij geschied is, zal ook U geschieden. (Eccl 38)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARCEL DE SAEDELEER,

echtgenoot van Mevrouw

IRENE NERINCKX,

geboren te Heldergem de 24 februari 1932 en overleden in de O. L. Vrouw-kliniek van Mijlbeek te Aalst, de 6 oktober 1962, door de gevolgen van een smartelijk ongeval.

Bediend met het Sakrament van het H. Oliesel.

De H. Schrift geeft niet alleen onvrikbaar het woord van God, maar ook wijze lessen en vermaningen om te leven naar het woord van God, omwille van de verschrikkelijke onzekerheid van het aardse einde. Het leven van een mens is zo broos. Vandaag nog is hij springlevend, morgen is hij ernstig ziek. Het leven van een moderne mens vooral, loopt in risico's en gevaren. Vandaag gaat hij naar huis en hij belandt in de eeuwigheid. //

Pijnlijk zijn wij getroffen bij de broosheid van het leven, maar het vermaant ons te leven naar het woord en de wet van God.

Pijn doet ons hart bij het zien hoe een jonge flinke echtgenoot wordt weggerukt uit het aardse leven. Mijn God, mijn God, waarom beproefd Ge mij zo ! Waarachtig, wij onderwerpen ons aan Uw heilige Wil.

Mijn tedere, goede echtgenote, zó brutaal, zó onverwachts en verschrikkelijk wordt ik van U

weggerukt, nog zoveel jaren zouden we samen gelukkig kunnen doorbrengen. God heeft het echter anders beschikt. Wij verstoren Zijn wegen niet, maar blijft vertrouwen op Hem en bidden tot Hem.

Mijn beste ouders, broer, zusters en familieleden, beste dank om uw grote liefde en oprechte genegenheid. Een godvruchtig gebed zal het mooiste bewijs zijn van onze trouw aan liefde en vrede. Tot weerziens in de hemel.

Beste vrienden en kennissen, met verslagenheid ben ik plots aan uwe vriendschapsbanden ontruikt, gun mij een goed gebed, nu ik het Eeuwige met het tijdelijke verwisseld heb.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

Mevrouw Marcel DE SAEDELEER-NERINCKX;
Mijnheer Alfons DE SAEDELEER;
Mr en Mw Gustaaf NERINCKX-VAN DEN DRIESCHE;
Mr en Mw Marcel VERBEKEN-DE SAEDELEER en kinderen;
Mr en Mw Gilbert VERMASSEN-DE SAEDELEER en kinderen;
Mr en Mw Cyriel DE SAEDELEER-DE SAEDELEER en kinderen;
Mr en Mw Jozef GOSSY-DE SAEDELEER en kinderen;
Mr en Mw Cyriel VOLCKAERT-DE SAEDELEER en kinderen;
Mr en Mw Pierre SONCK-DE SAEDELEER en kind;
Mejuffer Lena DE SAEDELEER;
Mr en Mw Achiel DAGHUYT-NERINCKX en kinderen;
De families DE SAEDELEER, NERINCKX, TAS, VAN DEN DRIESCHE,

denken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

.....
Drukk. Fl. Boonen -Sterck. Kerksken.