



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
MEVROUW

Jozefina DE SAEDELEER

weduwe van Mijnheer
Alois SCHOUPPE

Ze werd geboren te Herzele op 23 mei 1902
en is aldaar godvruchtig overleden op
23 november 1978, gesterkt door het
H. Sakrament der stervende en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van het H. Hart,
Lid van de K. A. V. en
Lid van de kristelijke bond
der gepensioneerden.

De plotse dood van iemand die ons zeer
dierbaar is, grijpt ons aan en plaatst ons,
verslagen en hulpeloos voor het ondoordring-
baar mysterie van het menselijk levenslot.
Het geborenworden en sterven van alle
mensen is het enige wat nog rechtvaardig
is in deze dwaze wereld.

De levensduur van de mens is met geen
geld te kopen en alle mensen, arm of rijk,
jong of oud, moeten de dood in; als ons
stervensuur geslagen is.

Met de evangelist Lucas bidden wij: " Uw
wegen, God, zijn de onze niet en Uw ge-
dachten zijn de onze niet. "

Nu moeder gestorven is, zijn we haar meer
dan ooit dankbaar voor alles wat zij voor
haar kinderen en kleinkinderen gedaan heeft.
Ze leefde gelukkig en tevreden met haar
man en kinderen. Veel te vroeg verloor ze

haar echtgenoot en stond ze alleen voor de
zware taak van haar gezin.

Ze heeft hard gewerkt om de boerderij te
verbeteren en uit te breiden en om zo aan
haar gezin de nodige welstand te geven.

Op oudere leeftijd vond ze de welverdiende
rust bij haar kinderen; maar toen kwam de
ziekte.

Ze heeft alles gelovig en moedig gedragen,
want ze was een diepgelovig en overtuigd
kristenmens. In het regelmatig gebed en de
sakramenten vond ze de nodige steun voor
alles.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb
u allen graag gezien en met vader veel voor
u gewerkt. In mijn oude dag hebt ge me
goed verzorgd en me met uw tedere ge-
negenheid omringd en geholpen. Dank U
allen voor dit alles; vergeet uw overleden
ouders niet in uw gebed. Moge de Heer U
nog lang gezond en gelukkig samen bewaren.
" Mijn Jezus, wees ons, zondaars, barmhar-
tig in het uur van onze dood, want voor U is
geen enkel mens rechtvaardig, maar worden
wij door U, gerechtvaardigd. " H. Aloysius.



Mijnheer en Mevrouw Laurent SCHOUPPE-
VAN DE WALLE en kind,

Mijnheer en Mevrouw Julien VAN DE WALLE-
SCHOUPPE en kinderen,

De families DE SAEDELEER, SCHOUPPE, VAN
DEN BERGHE en D'HAUWE,

**danken oprecht voor de vele blijken van
deelname bij deze rouw.**

druk. van boxstaal - begraf. den tandt, herzele