

Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.



WIJ BLIJVEN DANKBAAR DENKEN AAN

MEVROUW

Jenny DE SAEDELEER

echtgenote van de Heer
Franklin VANDERSTRAETEN

geboren te Herzele op 22 januari 1945
en gelovig overleden te Oudenaarde
op 12 juni 1991,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De Heer Franklin VANDERSTRAETEN,
Jongeheer Dominique VANDERSTRAETEN,
Jongeheer Benedikt VANDERSTRAETEN,
Mevrouw Marie RONSSE,
De families DE SAEDELEER - DE CLERCQ -
VANDERSTRAETEN - RONSSE,

danken U voor uw gebeden
en uw blijken van deelneming.

Begravenissen D'Hondt, Oudenaarde

In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de Heer zijn we in geloof samen om afscheid te nemen van Jenny. Pijnlijke levensomstandigheden hebben haar leven en dat van haar gezinsleden sterk beproefd. Door een langdurige ziekte gekweld was het kruis niet meer weg te denken. Moedig en met de steun van echtgenoot, kinderen, familie en vriendenkring wist zij alles te dragen wat haar overkwam.

Gesteund door gelovigen leefde zij in de geborgenheid van de levende God, die mensen altijd nabij is. Van haar moeder had zij geleerd op te zien naar een God die zalvend optreedt wanneer mensen lijden. Zij was dan ook bereid in volle overgave, bewust en gerust, haar leven in de handen van God te leggen wanneer zij de HH. Sacramenten ontving. Het einde kwam echter niet terstond. Haar lijdensweg duurde nog even. Toen kwam dat Wees Gegroet waarop zij nog «Amen» zei en waarmee zij afscheid nam hier op aarde van al haar dierbaren. Zij kent nu het «Leven» dat geen einde meer kent.

Haar echtgenoot en zonen zullen haar blijven gedenken als de moeder bij wie zij levenslust en liefde vonden. Zij zullen haar gedachtenis in ere houden door te streven naar eenheid onder elkaar en in verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook de familie en de vriendenkring blijven haar gedachtenis trouw.

Dat haar bede «Barmhartige God, wees mijn toevlucht» nu de bekroning mag vinden in de eeuwigheid.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde