

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL DE SAEDELEER

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA DE TROYER

geboren te Erpe, de 24 mei 1902 en er schielijk overleden de 10 mei 1963, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Confrerie van de H. Drieuldigheid en van verschillende godvruchtige genootschappen.

«Ik zal komen als een dief in de nacht», zo vermaant ons de meester van leven en dood en spoort ons aan om altijd bereid te zijn.

In onze grote smart richten wij ons tot U, o Heer. Geef ons de kracht om deze beproeving te doorstaan en sterk ons om het kruis dat op onze schouders wordt gelegd te dragen en verhoor ons gebed voor het zieleheil van onze geliefde afgestorvene.

Mijn dierbare echtgenote, familieleden en vrienden, om uw aller genegenheid spijt het mij zo zeer dat ik vroegtijdig heenga en niet langer onder u kan verblijven. Maar geen mens kan het veranderen en in dit alles blijft slechts de troost van Hierboven, die ons uitnodigt tot vertrouwen in zijn algoede Voorzienigheid.

Hoewel gescheiden in schijn, blijven we elkander voort beminnen en door wederzijds gebed hopen wij het blijvend geluk te bekomen. Tot aller gelukzalig wederzien.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. afl.)

De families De Saedeleer,
Noël,
De Troyer,
Van Wesemael,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

Druk. St-Maarten, Erpe.