

Omdat het huis van mijn God  
mij zo ter harte gaat. (Kron. 29,3)



Tot vroom en dankbaar aandenken aan

## Zuster ANTOINE

(Anna De Saedeleer)

Zij werd geboren te Nieuwerkerken op 31 juli 1897  
en geprofest als Zuster van Maria  
te Nederbrakel op 3 mei 1921.

Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig Vaderhuis  
te Brakel op 7 januari 1991,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen.

---

Jezus, Gij hebt geweend toen uw goede vriend  
Lazarus gestorven was. Gij begrijpt dat ook wij  
nu wenen om de lieve medezuster die van ons  
is heengegaan. We hadden haar zo graag nog een  
tijd bij ons gehad en we durfden worstelen met  
U. We zagen verlangend uit naar haar 70-jarig  
professioneel feest op 3 mei. Het mocht niet gebeuren.  
Gij, die haar oneindig meer bemint dan wij, hebt  
het grote feest voor U willen houden.

Gij weet het hoe ijverig en onvermoeibaar zij hier  
beneden de liturgische feesten, Uw feesten, heeft  
opgeluisterd: "de eer van Gods huis lag haar  
ter harte". Maar ook de zorg en de opvoeding  
van de kinderen, waaraan ze zich bijna 50 jaar  
heeft gegeven, vulden haar leven.

Omdat we zoveel jaren met zulke zuster mochten  
leven, Heer, om haar vredelievendheid, om haar  
diepe vroomheid, haar trouwe steun, haar oprechte  
genegenheid voor ieder van ons en haar recht-  
geaardheid, zeggen wij U dank.

Zuster Antoine, uw medezusters uw familie waar  
u zoveel van hield en uw vele oud-leerlingen,  
bidden voor u en tot u, die nu kunt zeggen:  
"Ik ben thuis, ik ben thuis bij mijn Heer".

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,  
de Algemene Verantwoordelijke  
en de Zusters van Maria,  
de families De Saedeleer - De Kerpel  
danken U voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

---

Drukk. L. De Ruyver, Brakel