



LAAT DIT EEN LIEFDEVOL AANDENKEN ZIJN AAN

DE HEER

Robert DE SADELEER

geboren te Aalst op 17 november 1911 en
plots overleden te Nederbrakel op 21 december 1994,
begeleid door de gebeden van de H.Kerk.

Va,

aan de ontbijttafel,
met die steeds zachte glimlach
om de lippen,
ben je bescheiden,
zoals je altijd was,
uit dit leven heengegaan.

Was jij niet een van die vredigen,
van wie onze Heer Jezus zegt :
" Gelukkig die vrede brengen ! ".
Je was een mens van blije eenvoud
en stille vrede,
een mens met een vriendenhart.

Je had immers maar
één grote zorg :
ànderen gelukkig maken,
goed-zijn voor elk-ander.

Die zachte moed
droeg je mee je leven lang...

En wij geloven dat de Heer
nu ook tot jou zegt :
" Kom Robert,
wat je deed voor kleinen,
voor mensen-in-nood,
dat deed je voor Mij ! Kom ! "

God, laat Va nu bij U zijn
in de volheid van de Kerstvreugde.

Moe en Rita

Wij danken voor alle biddend meelevens
en voor hen die goed waren voor Va.

De familie DE SADELEER-PEERLINCK.

Namis op donderdag 12 januari 1995 om 19.00 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL , 9660 BRAKEL