

Heer, geef zijn ziel het eeuwig leven.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN MIJNHEER

Richard DE SAEDELEER

zoon van Mijnheer Petrus DE SAEDELEER
en van wijlen Mevrouw Clemence WUYTENS
geboren te Aspelare op 31 maart 1919 en door een
smartelijk ongeval overleden te St Antelinks op
2 februari 1964.

Heer, uw besluiten zijn ondoorgrondelijk, geen mens
kan opkomen tegen uw wil en iedereen moet voor U
het hoofd buigen en onderworpen zijn.

De mens weet dat hij eens sterven moet, maar hij weet
niet hoe, waar of wanneer de dood hem zal treffen.

Laten wij altijd bereid zijn opdat de dood ons nooit
verrasse. Laten wij zo leven dat wij elk ogenblik klaar
zijn om voor Gods Rechterstoel te verschijnen.

God, aan wien het eigen is, altijd genadig te zijn en te
sparen, ontferm U over deze man en vergeef hem al
hetgeen hij door menselijke zwakheid misdaan heeft en
gewaardig U hem op te nemen onder het getal van uwe
uitverkorenen.

Duurbare vader, ik ga bij moeder, te samen zullen wij
God smeken U te troosten.

Bemide broeders, zusters en familieleden, hebt dank
voor uwe genegenheid. Weest allen mijn ziel indachtig
in uwe gebeden.

De 4 akten voor de overledene.

De familiën DE SAEDELEER en WUYTENS.

BEDANKEN.