

Mijn Jezus barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Heer

Dominiek DE SADELEER

weduwnaar van Mevrouw

MARIA NOËL

geboren te Erpe, de 27 september 1876 en er godvruchtig overleden de 24 december 1962, gesterkt door de HH. Sakramenten.

De dood, die voor ieder van ons eens komen moet, heeft niets angstwekkends als men met gerust geweten op het verleden mag terugblikken.

De duurzame overledene was werkelijk een diep gelovig, godsdienstig en deugdzaam man. In alles liet hij zich leiden door zijn kristelijke overtuiging; en het gebed was de kracht van zijn leven. Hij telde niets dan vrienden, dat was de vrucht van zijn eenvoud, rechtgeaardheid, goedmoedigheid en opgewektheid van karakter.

Hij heeft zichzelf niet gezocht, maar vond zijn vreugde in anderen ter wille te zijn; zelf genegen, was hij uiterst dankbaar voor iedere blik van genegenheid.

Hij heeft een gelukkige ouderdom gekend, omgeven door de liefde van zijn dochter en de eerbied die zijn persoonlijkheid afdwong.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, blijft steeds opzien naar mijn voorbeeld. Blijft steeds op de weg die ik u ben voorgedaan, dan zult gij vrede vinden.

Bloedverwanten, vrienden en kennissen, ik heb geleefd voor God, nu ben ik veilig bij Hem. Hier in de Hemel hoop ik u allen eens weer te zien. Bidt voor mij, ik bid voor u.

De 4 Akten.

De families De Sadeleer,
Noël,
De Rijck,
Herssens,

danken U innig voor uw gebeden
en de troost van uw medevoelen in
de rouw die hen treft.

.....
Drukk. St.-Maarten Erpe