

*"Mijn ziel vindt rust bij God alleen,  
van Hem komt de bevrijding".*

*Psalm 63.*



Gedenk in uw vroom gebed

M E V R O U W

## **MARIA, VALENTINE DE RIJST**

*echtgenote van de Heer Marcel EUGENE,*

geboren te Moerbeke op 7 oktober 1911  
en tot haar Schepper teruggeroepen te  
Viane op 25 juni 1985, gesterkt door het  
sakrament der zwaar-zieken.



*De families DE RIJST,  
EUGENE,  
VAN ONACKER,  
MATTHIJS*

*danken U voor de bliken van kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-  
zigheid.*

Jarenlang heeft deze dierbare overledene  
gezorgd voor het welzijn van haar gezin ;  
steeds was ze er om bekommerd mee te  
werken opdat allen het goed zouden heb-  
ben. Haar moeder heeft ze bijgestaan  
tot het laatste ogenblik tijdens haar lange  
ziekte en zelfs toen de verzwakking door  
haar eigen ziekte zich liet voelen, wou  
ze nog het hare bijdragen om andere  
familieleden te helpen.

Haar diep geloof en regelmatig gebed wa-  
ren haar een steun doorheen lange maan-  
den van ziekte en lijden... Moge dat va-  
gevuur van de laatste jaren ook een zui-  
vering geweest zijn van haar menselijke  
onvolkomenheden en een verdere groei  
naar God toe.

Bemide echtgenote en dochter, samen  
zijn we gelukkig geweest doorheen de  
last van het leven. Dank U beiden voor-  
al voor uw vele zorgen van de laatste  
jaren.

Dierbare kleinkinderen, familieleden en  
verpleegsters, dank U ook voor uw ge-  
negenheid en uw tedere zorgen. Moge  
uw samenhang, uw genegenheid en  
gebed een steun zijn voor vader in de  
moeilijke maanden van aanpassing aan  
het alleen-zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid !