

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

OSCAR DE RIJCKE

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA ROOS

Geboren te St-Goriks-Oudenhove de 22 Februari 1878
en aldaar zachtjes overleden de 27 April 1952.

gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie der H. Barbara en van andere
godvruchtige genootschappen.

◎◎◎◎◎

De mens die in lijden en sterven zich tenemaal
overgeeft aan den heiligen wil van God zal in vrede
sterven. H. Lig.

Gelijk het den Heer beliefd, zo is het geschied;
dat zijn Heilige Naam gebenedijd zij!

De geheimen van God kunnen wij niet doorgronden,
nochtans moeten wij ons onderwerpen aan
Zijne opperste schikkingen; zijne wijsheid is immers
oneindig en zijne liefde tot ons kent gene palen.

H. Bern.

Bemide Echtgenote en lieve Kinderen, ik sterf; ik
verlaat u; wij zullen malkander wederzien in een beter
en gelukkiger leven.

Vergeet in uwe gebeden deze niet die U op aarde
zo teer bemide. Blijft verenigd onder elkander met
den band der liefde; dient God getrouwelijk onder-
houdt zijne geboden en leeft op zulke wijze, dat gij
nooit de dood te vrezen hebt. H. Ambrosius

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300d. afl.



Mw Oscar DE RIJCKE, geboren Bertha
ROOS;

Mr en Mw Albert DE RIJCKE-LAPAEGE
en kind Christine;

Mr en Mw Achiel DE RIJCKE-TORTEL-
BOOM en kind Eddy;

Mr Roger DE RIJCKE;

De Familiën DE RIJCKE, ROOS, DE VRIEZE
en MAES.



Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond
bij hun smartvolle rouw.

Druk.—Oct Schautteet-De Keyser, Zottegem

Emb