

Hier ben ik lieve Heer.

†

TOT INNIG AANDENKEN AAN

NIC DE RYCKE

geboren te Oudenaarde, op 26 januari 1968 en voorgoed
ingeslapen in het Academisch ziekenhuis te Gent, op
30 januari 1978.

Lid van de K.V.G. Asper.

Heer, God, Gij hebt het bestaan en de geboorte van elke
mens gewild om gelukkig te zijn en te leven naar U toe.

Neem ons dan nu bij de hand, nu wij leven in droefheid en
met pijn in het hart voor U zijn neergeknield.

Wanneer een mens wordt geboren dan zijn er ouders die
dromen van geluk naar de toekomst toe. Zo was het ook
tien jaar geleden Nicske werd geboren. Doch toen hij na
twee jaar ziek werd en een zware operatie moest ondergaan,
waarna hij blijvend gehandicapt was, dan was er geen toe-
komst meer, dan werd het nu. Elk moment, elk uur, elke dag,
ieder jaar was vervuld met zorg en kommer. Angstvallig
werd hij bijgestaan, met grote liefde omringd zo vorderde
zijn leven. Het hospitaal werd voor hem geen vreemd ge-
beuren maar een plaats waar hij telkens ervaarde hoe de
zorg en de goedheid van de mensen hem omringde.

Met zijn beperkte mogelijkheden werd hij nochtans een
jongetje dat straalde van levenslust. Nooit klaagde hij en in
zijn kinderlijk geheugen leken allen opgeschreven die goed
voor hem waren. Hij was het vriendje van iedereen. Groot
was dan ook zijn dankbaarheid om alles wat hem nabij was.

In zijn korte leven leek het wel de dankbaarheid van een gans
mensenleven. Dit was ook de vreugde die zijn ouders en
familie vervulde en waardoor het licht en draaglijk leek.

Daarom vragen wij U God,

geef uw heerlijkheid, uw toekomst en trouw aan dit kind dat
ons zo dierbaar is.

Wij geloven dat zijn leven niet vergeefs is voorbijgegaan.
Maar dat hij in alles voor ons het kind was om liefde aan te
geven.

Aan uw zorgen vertrouwen wij het nu toe.

Neem hem op in uw oneindige liefde en laat het met U zijn
in het paradijs waar geen leed en pijn meer is maar vrede en
blijheid.

Liefste papa, mama en broer Patrick, dank voor alle zorgen,
voor uw liefdevolle nabijheid. Dank aan alle dokters en hen
die mij verpleegden, dank aan alle mensen die mij als vrien-
den omringden.

Heer versterk ons geloof in uw heerlijkheid, waarin dit kind
nu leeft en breng ons eenmaal samen bij U.

Julien DE RYCKE en Jeannine DE METS,
hun zoon(tje) Patrick
en de families DE RYCKE en DE METS,

*danken U voor de troostgevende blikken van
kristelijke deelneming en voor uw gebed.*

Begrafenisondern. Eric De Grootte Dorpstr. 3 Zingem