

« Kom goede en moedige dienares, gij hebt hier, zoals het behoort de u opgelegde taak volbracht; kom binnen in het rijk van uw Heer en God. »

(*Matth. 25*)

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan

MEVROUW

Germaine DE RYCKE

echtgenote van de Heer

Raymond FRANÇOIS

geboren te Gent, op 19 juni 1902 en er rustig tot de Heer teruggeroepen op 4 februari 1970, gesterkt door het Sakrament van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

De laatste uren van samenzijn waren vol zwijgzaamheid. De zwaarste en grootste uren zijn zo. Het is een vertoeven in elkaars nabijheid, waarvan geen woorden de schone effenheid breken. Daarom is het zo moeilijk zich te ontdoen van dit geluk dat als een droom tot u is gekomen.

Neen, o Heer, wij zullen niet morren omdat U haar roept, maar wij danken U omdat U ons een levendige herinnering laat van een steeds begripjende echtgenote en een schat van een moeder.

Zij was de steun van een zeer gelukkig gezin, waar zij samen met vader steeds maar verder gebouwd heeft aan de geestelijke opvoeding van haar trio en tot bloei van een soms lastige zaak.

Zij leefde slechts voor haar man en kinderen en voelde zich jeugdig te midden van vijf lieve kleinkindjes. Een voorbeeld van goedheid en dienstbereidheid heeft zij in ons geheugen gebeiteld en met een passend woord of bloem deelde zij mede in het leed en de vreugde van haar grote vriendenkring.

Veel te vroeg echter kwam een zwakke gezondheid haar vreugde beschaduen. Nochtans bleef mama moedig en hield ze glimlachend stand tot die winteravond de bloemen, — waarvan zij zoveel hield — aan het treuren gegaan zijn.

Teergeliefde echtgenoot, die zo zwaar beproefd wordt, wees zeer moedig en stelt uw hoop op de Heer die mij voert naar zijn Vaderhuis. Wij beoogden steeds hetzelfde doel: het geluk van onze kinderen. Heb dank voor uw sterkende liefde en steunende werkvijver.

Mijn dierbare kinderen, dat mijn herinnering, die ge in een van ú belichaamd ziet, uw wederzijdse liefde zou mogen bevestigen in een blijvend en steeds groeiend begrip voor elkaar.

Lieve kinderen en kleinkinderen, denkt mij steeds dicht bij jullie allen. Dat ik steeds fier moge zijn over u, en de liefde welke u mij toedroeg schenkt die dubbel aan uw dierbare vader en opa.

Dierbare broeder, zuster, schoonbroeders en schoonzusters, familieleden, vrienden en trouw personeel, dank voor uw genegenheid en steeds bekommerende attenties.

De Heer Raymond FRANÇOIS;

Mejuffrouw Nicole FRANÇOIS;

De Heer en Mevrouw Leon VAN DEN BULCKE-FRANÇOIS en hun kinderen Marc, Filip en Paul;

De Heer en Mevrouw Romain LANOYE-FRANÇOIS en hun kinderen Caroline en Véronique;

De families FRANÇOIS, DE RYCKE, MONTALD, WEYTINCK en SAEY,

danken U voor uw bliken van medevoelen in de grote rouw die ben getroffen heeft.