

Op de zevende morgen van de prille mei van het jaar 1977 is in de volle kracht van zijn leven na een slopende ziekte van ons heengegaan

DE HEER

**Frans DERIJCKE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Denise VANDERBEKE**

geboren te Oudenaarde  
op 28 december 1924

Commerciëel directeur P.V.B.A. Santens  
Voorzitter St.-Gregorius Parochiaal Zangkoor  
Ridder in de Leopold II Orde  
Lid Vaderscouts Oudenaarde

Mevrouw Frans Derijcke,  
Filip & Marleen, Katrien, Peter, Frederik,  
en de familie, danken U oprecht voor de  
blijken van deelneming.

Een uitzonderlijk groot en goed mens in ons Oudenaards gewest is niet meer. Voor hem was leven goed zijn en goed doen voor anderen. Met een bijna bovenmenselijke allesomvattendheid kon hij zich inzetten voor anderen zonder begrenzing van overgave of tijd.

Met kwinkslag en monkellach wist hij in alle kringen van de maatschappij gezond verstand en wijs beraad te doen aanvaarden.

Zijn zin voor humor, wortelend in de gebondenheid met de alledaagse dingen, de boerenbuiten, de volkse levenswijshouding maakten hem alom geliefd.

Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn gezin waren zijn toeverlaat. Waar hij ook vertoefde: zijn oudershuis, zijn eigen thuis, zijn werk, zijn klanten en zijn vele kringen en verenigingen, waren zovele plaatsen waar men Frans gaarne zag. Met fijn vingertoppengevoel ordende hij doen en laten volgens waarden die mens en leven in harmonie brachten, levenslust koppellend aan levenswijshouding.

Frans zong zo graag.

Zingen was zijn meest betekenisvolle manier om uit te drukken wat hij te zeggen had.

Hij diende de mensen en den Heer met vreugd.

De eeuwige vreugde weze nu zijn deel.

