

†
BIDT VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Adolf DERIJCKE

echtgenoot van Mevrouw
Florentine-Marie-PLATTEAU

geboren te Kerkhove de 27 februari 1876
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Waar-
maarde de 10 augustus 1968, gesterkt door
de H. Sacramenten van de Zieken.

Onze dierbare overledene heeft de eer als
oudste man der gemeente ten grave te wor-
den gedragen.

Hoog in ouderdom met een rijk leven van
veel arbeid en wijsheid is hij heengegaan,
geëerd en betreurd van al de zijnen.

Niemand kon vermoeden dat deze sterke
man zo haastig de dood is in getreden na
vele jaren gezondheid en sterkte. Hij is heen-
gegaan zoals hij geleefd heeft, zwijszaam en
vol toewijding en dankbaarheid voor al het
goede dat echtgenote en huisgenoten voor
hem waren.

Levenslustig van aard en eenvoudig van
inborst was hij de ware volksvriend in wiens
gezelschap iedereen graag vertoefde. De dier-
bare afgestorvene was een man van diep ge-
loof die, in de moeilijkheden van het leven
naarstig werkte en betrouwde op Gods Al
goedheid. Zijn jaren heeft hij niet in ledigheid
doorgebracht maar opgeruimd en vlijtig stond
hij dag en nacht in de weer voor de zijnen.
In zijn hoge ouderdom was hij nog altijd het
kommervol voorbeeld voor de zijnen die zorg
droeg voor al wat het bedrijf en het leven aan
zorgen medebracht.

Zijn offervaardige liefde is onze enige
troost in dit uur van scheiden. Zijn genegen-
heid voor allen en niet het minst voor zijn
kleinkinderen zal ieder lang in het geheugen

Brusselse Begrafenisonderneming Ruin

blijven. Zijn kleinkinderen, die zo van peter
hielden, zullen in hem een beste vriend heb-
ben verloren.

Zijn werkzaam leven vol toewijding voor de
zijnen is onze enige troost in dit uur van
scheiden. Voor hem wordt thans bewaarheid
dit woord van Gods kerk. « Voor de gelovigen
wordt het leven niet ontnomen, maar
verwisseld, wanneer wij deze wereld verlaten
is ons in de hemel een eeuwige woonplaats
voorbereid ».

Dierbare echtgenote, wij hadden niet ge-
dacht zo onverwachts te moeten scheiden van
elkaar zonder een avondgroet. Wij hebben
ons geluk samen opgebouwd. Uw wijsheid
was mijn werkkraft en uw toewijding mijn
uithoudingsvermogen in mijn levenstaak voor
de onzen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank
u om uw diepe genegenheid, u bijzonder Rais
was niets te veel om de levensavond van mij
en moeder aangenaam te maken. Aan allen
een hartelijk dankwoord voor alles en tot
weerziens in het Vaderhuis. Bidt voor mij en
ik blijf over u allen waken. Tot in de hemel!

Familieleden, vrienden en kennissen het ge-
bed is de enge liefdesband de ons nog ver-
enigt dank en vaart wel.

Mevrouw Florentine-Marie PLATTEAU,
zijn echtgenote ;
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen ;
De families
DERIJCKE - MESSEEUW - PLATTEAU -
BAERT,

danken U voor de blijken van christelijke
deelneming in de rouw.