



Dankbaar aandenken aan

Marcel De Rijck

Echtgenoot van

Margriet D'Haenens

Geboren te Mere op 11 juli 1919
en godvruchtig overleden te Gent
op 8 april 1997.

Onderwijzer o.r.

St.-Amandusinstituut Gent.

Zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen,
zijn U zeer dankbaar voor uw
troostvolle aanwezigheid en gebed.

'n Beetje

sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Begr. M. Van Ceulebroeck, Zwijnaarde, ☎ 222.0059
Druk. André, Merelbeke

