



Totdat Hij komt, bestaan wij hier,  
wakend en wetend dag noch uur,  
elkander dragend in geloof,

Gods woord verwachtend van omhoog. (Uit Adventslied Z.J. 117)

Na een Godgewijd leven in volledige dienstbaarheid, gesterkt door het Ziekensacrament  
werden onze geliefde zusters

## ZUSTER THEOPHILA en MOEDER LEONA (EMMERENCE HERSSENS) (MARIA DE RIJBEL)

opgenomen in de vreugde van de Heer op 14 en 15 december 1997 in de leeftijd van 81 en 93 jaar.

### ZUSTER THEOPHILA,

In de avond van de 3de adventszondag, de gedachtenis van de H. Johannes van het Kruis ben je, na jaren van ziekte en pijn, zachtjes in de Heer ontslapen.

In Nokere, Moerzeke en Wichelen heb je je ingezet om, in het spoor van de H. Vincent de Paul, ten dienste te staan van zoveel mensen die de Heer, in zijn Voorzienigheid, op je levensweg liet ontmoeten.

Je hebt tijdens je kloosterleven veel en hard gewerkt. Als je verantwoordelijk waart voor diensten aan bejaarden, aan medezusters en andere medemensen moesten die goed gedaan worden, afgewerkt, in orde; maar jijzelf ging daarin voor.

Trouw heb je je geestelijk leven als kloosterlinge met geloof en overtuiging proberen te beleven tijdens de dagelijkse eucharistieviering, het getijdengebed, het rozenhoedje, de meditatie en het persoonlijk gebed. Ziekte en ouderdom heb je moedig en met overgave proberen te dragen.

Moge je nu, Zuster Theophila, daàr zijn waar alle leed geleden is.

Moge de Heer je barmhartig zijn; aan Hem vertrouwen we je toe. Moge je delen in de vrede en de vreugde van de Verrezen Heer.

**De familie van de zusters, de Algemeen Directeur H. Tirez,**

**de Algemeen Overste en zusters van de H. Vincentius van Moerzeke danken voor je gebed en medeleven.**

Begr. Verleyen (052) 47 85 74 - Drukk. Mys Moerzeke

### MOEDER LEONA,

Op je 21ste trad je in, nu, na een rijk gevuld kloosterleven, 72 jaar lang, heeft God je geroepen: "Treed binnen, trouwe dienares, in de vrede en de vreugde van je Heer."

Met dezelfde wijsheid en voorzichtigheid, met dezelfde deskundigheid, luisterbereidheid waarmee je zoveel jaren de kinderen hebt onderwezen en opgevoed heb je als plaatselijk- en algemene overste de congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Moerzeke geleid.

Je waart een voorbeeld voor velen van eucharistische en mariale vroomheid, eerbied en waardering voor de priester en de Kerk in navolging van priester Edward Poppe. Men kon in vertrouwen, Moeder Leona, bij jou terecht. Je waart bescheiden en vol begrip. Je mocht je hart bij jou openen. Je gaf steeds wijze raad.

Ja, evangelische eenvoud was je eigen samen met je relativerende humor en schalse glimlach.

Wij danken je, Moeder Leona, voor al wat je voor de congregatie en zoveel mensen deed tijdens je lange kloosterleven.

Wij zullen je diep in onze harten bewaren.

*origineel Emmerence Herssens*