



't Is hard te sterven
als de lente komt...

Herinnering aan

mevrouw

ANNE-MARIE DE RIJCK

echtgenote van de heer Carlos CAMPENS

geboren te Zottegem op 28 mei 1951
en er overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis
op 10 maart 1992, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Carlos Campens haar echtgenoot
Liesbeth Campens
Astrid Campens haar kinderen
haar moeder, broer, zuster, schoonbroers,
schoonzusters, neven en nichten,
de families Campens, De Rijck, Dubelloy
en De Rouck danken
voor uw troostende blijken van deelneming.

Annemie, mama,

We hebben je dit niet meer kunnen zeggen:
bedankt voor alles, je was een moeder om trots
op te zijn.

We zullen nu nooit meer van jou onze dagelijkse
kus krijgen,
nooit meer je strelende handen voelen,
nooit meer je "eeuwige" glimlach kunnen aanzien,
nooit meer je opgewekt karakter mogen ervaren,
nooit meer je fijne kookkunst proeven.

Maar altijd blijf je in ons midden op de ereplaats,
altijd zullen we naar je voorbeeld proberen
voortdoen,
altijd zullen we van jou blijven houden.
Hou je nog een oogje in 't zeil?

Carlos, Liesbeth en Astrid.

De plechtige Eucharistieviering had plaats in de
H. Hartkerk te Bevegem-Zottegem op zaterdag
14 maart 1992, gevolgd door de teraardebestel-
ling op de centrale begraafplaats te Knutsegem-
Strijpen.

Namis in dezelfde kerk op zaterdag 28 maart om
18u30.

