

Gelukkig de mens die leeft zoals hij verlangt te sterven, want voor hem is sterven de ingang tot het bezit van God.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

POLIDOOR DERVILLE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-THÉRÈSIA DEGANSEMAN

geboren te Tollembeek de 31 mei 1888 en overleden te Geraardsbergen de 24 november 1964, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de h. Kerk. Hij was lid van de derde Orde van de h. Franciscus.

In waarheid en eenvoud heeft deze brave man God gezocht doorheen de wisselvalligheden van het leven en zal hij Hem gevonden hebben als eeuwig bezit in de hemel. Op zijn eenvoudig, stil, godsdienstig leven mogen we de woorden toepassen waarmee St. Paulus zijn leven samenvatte : - ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loopbaan volbracht en het geloof bewaard ; thans wacht ik op de beloning die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal geven.

Het leven van deze duurzame overledene was een apostolaat : het apostolaat van het goed voorbeeld op alle gebied zowel als overtuigd kristen mens als eerzaam en voorbeeldig burger.

Voor zulke mensen is het beëindigen van 't aardse leven de ontmoeting met God als beloner.

Dierbare echtgenote, niettegenstaande uw onverdrotene zorgen heeft de dood haar werk verricht, vraag niet naar het waarom van deze beproeving doch blijf, zoals ge steeds hebt gedaan, vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid en blijft elkander gedenken in uw wederzijdse gebeden.

Vaartwel, beminde echtgenote en familie, ik verwacht u allen bij O. L. H.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(300 d. afl.)



De familiën

DERVILLE, DEGANSEMAN,
VAN DENBERGHE, DARBÉ,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare