

Heer, geef uw dienaar het geluk dat de wereld niet geven kan.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

VITAL DE RUYVER

geboren te Elst op 12 september 1894 en overleden te
Brakel-Zegelsem in het rustoord op 5 december 1972,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

„Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al sterft hij, en eenieder die leeft en in Mij gelooft, zal heel zeker niet sterven“. Jo 11, 25-26.

De dierbare overledene was gedurende zijn hele leven een voorbeeldige kristenmens. Hij was een goede en brave man, minzaam van karakter en gelukkig als hij iemand een dienst kon bewijzen. Daartoe vond hij de kracht in zijn eenvoudig maar diep geloof.

Dierbare familieleden, vrienden en gij, zusters, die mij de laatste jaren zo goed hebt verzorgd, hebt dank voor uw trouwe genegenheid. De Heer moge u vergelden wat gij voor mij gedaan hebt. Vergaet mij niet in uw gebeden.

„Heer, onze God, wij gedenken dankbaar dat Gij Jezus uit de dood hebt opgewekt. Wij vragen U: laat Vital die in vrede met uw Zoon gestorven is ook delen in de vreugde van uw verrijzenis“.

De familie

DE RUYVER

dankt u voor de blijken van kristelijke
deelneming
betoond in hun rouw.