

†

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Remi, Emiel DE RUYVER

weduwnaar van Suzanne BOUSARD,

geboren te Nederbrakel op 24 mei 1901
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 11 mei 1992.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

In onze herinnering bewaren we het
beeld van een eenvoudige, goede vader.
Samen met zijn echtgenote heeft hij ge-
werkt voor zijn gezin.

Naarstig en bedrijvig, zolang het kon,
begaan met het welzijn van de zijnen
was hij een voorbeeld voor de kinderen.

Vergroeid met de seizoenen en met het
werk in volle natuur, hield hij van de
planten, vruchten en dieren, voelde zich
afhankelijk van weer en wind. Hij was
een gelukkig en tevreden man in zijn
gezin en in zijn werk.

Bewust van de noden, was hij goed voor
iedereen en vrijgevig voor zijn mede-
mensen.

Een oprecht geloof, zonder veel uiterlijk,
geworteld in een christelijke traditie was
de leidraad van zijn handelen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, heb dank voor alles wat ge
voor mij gedaan hebt, uw zorg en liefde
waren voor mij een troost en opbeuring.
Steun en help elkaar en blijf vertrouwen
op God, die alles ten goede keert. Blijf
mij in uw gebed indachtig, dank en tot
weezien in de hemel.

Dierbare familieleden en vrienden, dank
voor uw steun en hulp, vooral dank om
uw genegenheid. Blijft ook gij mij ge-
denken in uw gebed.

Maria, Moeder van Gods Zoon,
bid voor mij.

De families

DE RUYVER, PIETERAERENS,
BOUSARD, VERSMESSEN,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : woensdag 3 juni 1992 om 19 uur.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer en Zn., Brakel