

«Kom goede en getrouwe dienaar, treed binnen
in de Heerlijkheid van uw Meester».



Dit is een vroom aandenken en een uitnodiging
tot gebed voor

DE HEER

Philemon DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

Julienne VAN DEN BRULLE

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 25 november
1913 en godvruchtig overleden in het A.Z.
St-Elisabeth te Zottegem op 12 maart 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Erevoorzitter van de St.-Barbara-Gilde
Oudstrijder 1940-45, vereremerkt met verscheidene
eretekens.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
van St-Goriks-Oudenhove.

De families DE RUYVER, VAN DEN BRULLE,
FOUQUART en ROELAND,

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Heer God, Gij hebt deze man gemaakt tot een
zichtbaar teken van uw menslievendheid.

Om al het goede dat hij gedaan heeft, om al
de mensen die hij geholpen heeft zijn wij on-
eindig dankbaar. Midden onder ons heeft hij
geleefd als een brave en weldoende man en
vriend, zacht en minzaam, naarstig en oppas-
send, steeds goed en meevoelend, teder en
dienstvaardig. Zijn edelmoedig hart deed hem
vele vrienden vinden.

Zijn leven draagt diep in hem de sporen van
zijn noeste arbeid in de koolmijnen.

Hoe dikwijls is hij niet afgedaald in die don-
kere krochten om zijn harde plicht te volbren-
gen. Welke vreugde was het vanuit deze don-
kere te mogen opklimmen naar het huis dat
hij tot een echte thuis heeft gemaakt. Een thuis
voor zijn dochter en kleinkinderen, maar ook een
huis waar ieder kind, geboor, medeparochiaan
of vriend welkom was en de gulhartigheid en
rustige levenswijsheid van deze man mocht
ervaren.

Mijn geliefde echtgenote, ons leven is steeds
in elkaar begripend en toegewijd geweest.
Wij hadden gehoopt samen nog jaren gelukkig
te zijn en elkaar te helpen. Zoekt gij nu uw
troost in uw liefde die gij mij trouw hebt
bewaard. Mijn duurzame dochter en kleinkin-
deren, ik ben tevreden om uw aanhankelijk-
heid en genegenheid. Schenkt die voort aan
moeder in kinderlijke toewijding. Blijft mij in-
dachtig, mijn zusters, familieleden en vrienden
in uw gebed en streeft naar ons wederzien bij
God door een kristelijk leven.

H. Barbara bid voor hem.