

Indien wij het goede uit Gods hand ontvangen hebben, waarom zouden wij ook niet bereidwillig de beproevingen aanvaarden?



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Oscar DE RUYVER

Mijnwerker-Brancardier

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine WATTHE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 28 december 1911 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel op 15 oktober 1974, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

De mens is geschapen naar het « beeld en de gelijkenis van God ». Het schoonste beeld om het wezen van God uit te drukken schrijft St.-Jan neer in het kort zinnetje : « GOD IS LIEFDE ».

Naarmate die Liefde in de mens gelegenheid krijgt haar Schepper te ontdekken in dankbaarheid, gaat zij zich even zuiver en met een volle levensinzet geven aan de naasten en in de eerste plaats aan echtgenote en kinderen.

Echte liefde wordt rijk door het geven, rijk aan vreugde, ook midden de gevaarlijkste en hardste werkgelegenheden, die de mens trotseert om het nodigste te winnen voor zijn duurzaam gezin.

Liefde denkt niet aan zichzelf en zo komt het dat zo menig mijnwerker gegaan is tot de volle inzet van zijn onbetaalbare gezondheid.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkind, aan de jaren die wij samen in vrede en liefde hebben mogen doorbrengen, is nu een einde gekomen. In dit uur van afscheid dank ik U om de steun die gij op uw beurt voor mij ook geweest zijt. Uw toegewijde liefde heeft mij de last van de laatste jaren lichter gemaakt. Vergeet mij niet nu ik van U gescheiden ben en blijft voor mij bidden tijdens de zondagsmis.

Vaartwel, duurzame broeders, familie en werkmakers, onze hulpvaardige en diepgenegen vriendschap stopt niet bij de dood, maar over het graf heen blijven wij elkaar trouw in een stil gebed voor elkaar. De Heer zegne onze levensinzet met een beloning die Hij alleen geven kan : de Eeuwige Beloning!

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers, neem hem voort onder Uw gewaardeerde bescherming!

De families DE RUYVER, PIETERS, WATTHE en VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70