

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

MATHILDE DE RUYVER

echtgenote van

Mijnheer OSCAR CORDONNIER

geboren te Roubaix, de 7 December 1885  
en godvruchtig overleden te St Maria-Horebeke  
de 3 Maart 1951,

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van confreriën van het H.Hart  
en van de H. Barbara.

Met verdueligheid zijn lijdën en zijn kruis dra-  
gen is de voetstappen volgen van den lijdenden  
Zaligmaker; is leerling zijn van Jezus.

Dit lijdën en die smarten zuiveren den mens en  
maken hem vrij van alles wat hem aan de wereld  
vasthouden kan. De duurzame afgestorvene heeft  
lange lijdensdagen gekend en toch aanvaardde  
zij haar beproevingen: daarom zal de Heer haar  
barmhartig zijn, des te meer dat ook zij, barm-  
hartig was en goed deed, telkens dat de gelegen-  
heid zich voordeed.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinde-  
ren, zó is moeder bijna schielijk uit uw ogen ver-  
dwenen. Zorgt gij, door uw regelmatig bidden  
voor mij, dat ik weldra, bij den Heer, voor U al-  
len moge bidden om sterkte en volharding in uw  
Geloof en zegen over uw leven. Tot weerziens  
in den hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d afl.

Horebeke. druk. De Clippale

Mijnheer Oscar CORDONNIER:

Mijnheer en Mevrouw Cyriel D'HAeyer-CORDONNIER en zoon Marc;

Mijnheer en Mevrouw Julien HERMAN-CORDONNIER en zoon Paul;

De Familien DE RUYVER, CORDONNIER, LAETHEM en CEUTERICK;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*