

« Goede en getrouwe dienares, treed binnen  
in de vreugde van de Heer ».



**Bij God, in uw vrome gebeden en in de  
Eucharistieviering bevelen wij aan**

MEJUFFER

## **Marie - Irène DE RUYVER**

dochter van wijlen

**Pieter DE RUYVER-DE BLEECKER,**

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 11 juni  
1892 en kristelijk overleden te Brakel-Opbrakel  
op 25 augustus 1972,

gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Al wie haar kende eerde en prees haar  
omdat zij uitblonk door haar eenvoud, dienst-  
vaardigheid, onverpoosde werkzaamheid en  
vooral als voorbeeld van overtuigd kristelijk  
geloof en gewetensvol van zeden.

Zo is dat lange leven op het ouderlijk plek-  
je grond van haar geliefd dorp, geborgen in  
een gezellige huiskring, begenadigd door het  
dagelijks gebed en gestaald door het werk,  
veelal in Gods schone en vrije natuur verlo-  
pen, ver van de genietingen van de wereld.

Stilaan kwamen de hoge jaren waarop de  
mens op rust komt en waarop het einde  
volgt. Twee van haar zusters en een broer  
zijn haar reeds voorgegaan. Na de last en de  
zwaarte van haar laatste ziekte, geduldig en  
kristelijk gedragen, is zij hen gevolgd in  
Gods huis van licht en vrede.

Mijn geliefde zuster, mijn plaats aan uw  
zijde is leeg. Moge de goede God U sterken  
en troosten in die droeve dagen van eenzaam-  
heid. Bid en hoop op ons aller weerzien.

Mijn geliefde familieleden, mijn hartelijk-  
ste dank voor uw zorgen en offervardige  
liede. Dank voor alle goede diensten, zo  
dikwijls en zo lang bij tij en ontij bewezen.

De families DE RUYVER-DE BLEECKER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselincx, Opbrakel