

*Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles ... en tevreden sterven.*



TOT DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Maria Bertha DE RUYVER

weduwe van Albert VANDER HAEGEN

geboren te Elst op 17 juni 1904
en in familiekring overleden
te Opbrakel op 27 juni 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalfing.

De families :

DE RUYVER - ROMEYNS
VANDER HAEGEN - VANDERSTICHELEN
danken u om uw gebed en uw meelevens.

Namis op vrijdag 25 juli 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Stil en rustig als haar levensloop was,
is mémé na 93 jaar van ons heengegaan.
Al die jaren bleef zij de trouwe zorgzame echtge-
note, die zorgde voor een rustig huiselijk leven.
Al die tijd bleef zij ook de lieve moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder, die fier was op haar kroost.
Ieder die met haar gehandeld heeft,
ieder die haar ontmoet heeft,
mocht Bertha recht in de ogen kijken.
Zij nam haar leven ter harte en was eerlijk tegen-
over de mensen als tegenover God.
We zijn dankbaar om alles wat zij ons gegeven
heeft. We zijn dankbaar omdat we haar zolang
mochten behouden.

*Mijn dierbare kinderen,
ik dank u om uw vele goede zorgen,
om al uw liefdevolle aandacht,
vooral in de jaren dat ik alleen verder moest.
Uw huis werd mijn tweede thuis.
Dankuwel om uw geduld en uw goedheid.
Mijn lieve kleinkinderen, achterkleinkinderen
en familie, ik had u allen zo lief. Blijf eens-
gezind bij elkaar. Moge de Heer u allen zeg-
genen om wat gij aan mij gedaan hebt.*

Heer, onze God,
zoveel jaren hebt Gij moeder
gezondheid en levenskracht geschonken.
Voor haar en voor ons die haar zo genegen zijn,
is dit een reden om U blijvend dank te zeggen.
Nu haar leven onder ons ten einde liep
bidden wij U :
schenk haar eeuwige vrede
in uw onvergankelijk licht.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.