

O God, geef sterkte aan ons gepijnigd hart opdat wij met kristelijke onderwerping zouden kunnen bidden : Uw wil geschiede.



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Leopold DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

Maria DEKENS,

geboren te Parike op 9 november 1909 en
godvruchtig overleden te Brakel - Opbrakel
op 31 december 1975,
gesterkt door het Sakrament van de zieken
en begraven op 5 januari 1976
te Everbeek Sint-Jozef.

Op oudejaarsavond is onze dierbare overledene Leopold van ons heengegaan, op een ogenblik dat ontelbaren nog vlug een en ander aan het voorbereiden zijn om van het oude in het nieuwe jaar over te stappen. Onze dierbare overledene is echter van dit leven overgestapt naar het eeuwige leven, het nieuwe leven waardoor onze Redder Kristus mens is geworden en aan het kruis gestorven.

Ook Leopold heeft zijn kruisweg gekend en met vertrouwen mogen we hopen dat het kruis, dat hij zo verduuldig gedragen heeft tijdens zijn ziekte, niet vergeefs is geweest.

Bidden we daarom dat God hem nu opne-
me in het Vaderhuis tot eeuwig leven in
rust en vrede.

Beminde echtgenote en kinderen, wat moet ik u danken om uw vele geduld en uw liefdevolle zorgen. Moge God er u om lonen. Ook u allen, beste familie, vrienden en kennissen, dank ik om uw genegenheid. Bidt opdat God mij genadig weze.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE RUYVER, DEKENS,
COESSENS, VAN DEN HOVE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek