

Wie den Heer vreest zal in zijn laatste uur gezegd worden!

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
KAMIEL DE RUYVER

echtgenoot van

ELODIE VAN DE CAPELLE

geboren te Michelbeke den 12 Mei 1877
en zeer godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 4 April 1944.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was ijveraar van den Bond van het H. Hart,
wijkmeester van het Xaverianenjenootschap,
en gedurende 23 jaar Suisse in de dekanale kerk van
Nederbrakel.

Godvreezend en standvastig in het bewandelen van den weg der deugd, korrek in het uitoefenen van zijn kerkelijk ambt was hij op post in alle godsdienstige vereenigingen en vergaderingen; meer zelfs!... Zijn leven was een leven in dienst van de kerk!

In het volbrengen zijner plichten kende hij geen menschelijk opzicht, Kristus had immers gezegd: "Wie zich over mij niet zal geschaamd hebben voor de menschen, over dien zal Ik mij niet schamen voor mijn Hemelschen Vader ..." Mt X-3

Omdat hij den luister van Gods huis beminde verdroeg hij ook niet de minste oneerbiedigheid tijdens de goddelijke diensten en behartigde ten zeerste en in alle omstandigheden de belangen zijner parochiekerk.

Duurbare Echtgenoot, wij zijn samen zoo gelukkig geweest, samen hebben wij God gediend, samen zullen wij eens vereenigd zijn in het verblijf van vrede en rust!

Geliefde Kinderen en teerbeminde Kleinkinderen, die mij zooveel troost verschaft hebt, ik dank U voor alles wat gij samen met Moeder voor mij hebt gedaan; gedenkt dat Vader U elken avond, als voorheen, het "God zegene en God beware U .." met een kruisje op het voorhoofd teekent!

En gij allen, bloedverwanten en vrienden, weest mij steeds indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)

Mevrouw Kamiel DE RUYVER-VAN DE CAPELLE, kinderen en
kleinkinderen;

De Familien DE RUYVER-SPITAELS;
VAN DE CAPELLE-CAROUBEL.

*BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.*