



In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de Heer, zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van

DE HEER

JOZEF DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw Yvonne DE RUYVER, geboren te Nederbrakel op 17 november 1912 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 7 september 1979, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de apostolische zegen.

Lid van V.O.S. en BROEDERBAND.

In de schaduw van de Brakelse parochiekerk die hem zo dierbaar was, werd hij gewonnen en geboren. Stoer als haar toren met het kruis in de top, heeft hij er geleefd en gewerkt in onwrikbare trouw aan zijn kristen zijn en zijn gezin, met een onkreukbare zin voor Rechtvaardigheid en Oprechtheid, met een levensopvatting recht als een lijn en toch soepel genoeg om voor ontelbaar velen spontaan de vriend te zijn.

Had het kruis zijn leven getekend met verlerhande beproevingen, nooit heeft het hem met bitterheid gebrandmerkt, noch verhinderd grenzeloos dienstbaar te zijn.

Benijdenswaardig waren zijn levenszin, zijn spontane jovialiteit, zijn optimisme en zijn rustig-vreedzame omgang met allen. Vele parochianen en zijn vrienden muzikanten in het bijzonder zullen dit van hem missen.

Zo was hij in woord en voorbeeld de in goede echtgenoot, voor AL zijn kinderen de bekommerde en bezorgde vader, voor zijn grootwordende kleinkinderen, die hij als de appel van zijn oog liefhad, de trotse grootvader. Neen, hij heeft de gaven van zijn hart niet gespaard; was het wellicht hierdoor dat het zo vroegtijdig breken moest?

God dienend danken om al het schone en goede van het leven, zijn nabijheid voelend in tegenslagen en beproevingen, zo was ook zijn sterven. Bewust dat hij geroepen werd door de Heer, gerust omringd door de zijnen, bleef hij rustig zonder doodstrijd, in de zekerheid van het geloof, de vastheid van de hoop, de getrouwheid van de liefde.

Dit alles laat hij blijvend achter als opdracht voor allen die hem lief en dierbaar waren, en als waarborg van zijn verder leven in de Heer.

U God loven wij; op U, o Heer, heb ik gehoopt; niet beschaamd zal ik worden in eeuwigheid. (Te Deum)

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in hun rouw danken U oprecht:

Mevrouw Yvonne DE RUYVER,

De Heer Luc DE RUYVER,

De Heer en Mevrouw Herman DE RUYVER-Lieve DE GEYTER, Ann en Koen,

De Heer Johan DE RUYVER,

De families DE RUYVER, VAN DE CAPELLE, DE RUYVER, DE ROYE.