

"Daar blonken grote tranen  
van heil en droefenis.  
En 'k voelde diep in 't harte  
wat eene moeder is". W. Elsschot.

†

TOT DIERBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

**Helena, Maria, Celina DE RUYVER**

weduwe van de Heer Valery GOOSSENS.

Geboren te Nederbrakel op 13 februari 1907  
en zacht in de Heer ontslapen in het  
A.Z. Sint-Lucas te Assebroek  
op 20 augustus 1985.

Zij werd gesterkt door de troostmiddelen  
van de Kerk en de Pauselijke Zegen.

Weduwe V.O.S. - Lid Broederband

—  
Mijn goede kinderen, kleinkinderen, familie  
en vrienden.

Samen met vake heb ik gestreefd naar  
waarheid, recht en eerlijkheid.

Samen hebben wij gestreden voor 'n ideaal  
dat ons eerlijk leek: "Alles voor Vlaandere-  
ren, Vlaanderen voor Kristus".

Samen hebben wij veel geleden voor dat  
ideaal, maar steeds hebben wij samen uit  
Gods hand de giften en de slagen aanvaard

en alles aan allen vergeven: in ons hart  
was plaats voor bitterheid noch haat.

Ik dank allen die na de dood van vake mij  
geholpen, gesteund en moed gegeven heb-  
ben.

Dank aan de Aalmoezenier, Zusters, direc-  
tie, dokters en verplegend personeel van  
het rust- en verzorgingstehuis Sint-Antonius  
te Aalter en het A.Z. Sint-Lucas te Asse-  
broek; dank aan die vrienden en familiele-  
den die mij niet vergaten; dank aan mijn  
kinderen en kleinkinderen, vooral aan jou  
mijn goede Marleen voor je grote toewijding  
en zorg voor mij!

Eens zien wij elkaar terug bij de Heer, laten  
wij het aan Hem, de enige rechter over,  
broeders en zusters te oordelen wie zijn  
grootste gebod Hem en elkaar te beminnen  
tot een waarheid of een leugen heeft ge-  
maakt.

Heer, wees mij genadig.

De families De Ruyver, Goossens, Van de  
Capelle en De Gols, danken U oprecht voor  
uw blijken van deelneming in hun rouw.

Begr. M. Rotsaert, Heist - pvba eddy-druk