

Op U, o Heer, heb ik gehoopt.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Hector, Petrus DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

Anna HAESBROEK,

geboren te Elst op 1 september 1906 en
overleden te Brakel-Opbrakel op 2 maart 1976,
bediend met de HH. Sakramenten der zieken

Gepensioneerd mijnwerker

Lid van de mijnwerkers-brancardiërs

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Al zijn bepaalde levensomstandigheden zeer hard, toch leeft in ieder mens de persoonlijke fierheid veel gepresteerd te hebben. Met fierheid kon hij spreken en vertellen over zijn werk in de mijn en op het veld. Sterk van natuur heeft hij jarenlang het zwarte goud gedolven tot de ziekte hem trof, het zware tol van de mijn, waarvan men de sporen nog duidelijk kon merken op zijn ziekbed.

Met koppige verbeterheid, zich vastklappend aan gezin en familie vocht hij zijn levensstrijd. Hij hield ervan rustig te praten met de bezoeker. Hij was tenslotte een goed mens met een gouden hart, die zelfs in moeilijke tijden het zwarte goud wist te delen voor de zijnen.

Hij was tenslotte een gelovig man die in de kerk met de gepensioneerden zowel als

ten huize of in de kliniek de sakramenten wilde ontvangen en waarmee hij dan ook stichtend meewerkte op zijn ziekbed.

Voor de familieleden schijnbaar ontsnapt, stierf hij in het klare beseef van een naderend einde. - Weest daarin volledig gerust en zoekt uw geluk in de werkzaamheid, het gebed en de vervulling van uw godsdienstige plichten, kostbaar erfgoed ons door de ouders en voorouders geschonken.

Bemide echtgenote en kinderen, gij weet hoe ik voor U gezwoegd heb en gedaan heb wat ik kon om uw geluk te behartigen.

Weest moedig en geeft alles in handen van de Goddelijke Voorzienigheid, die alles ten beste zal schicken.

Geachte familieleden, vrienden, oud-werk-makkers, gunt mij een levendige gedachtenis in uw gebeden. Zo blijven wij allen het best in kristelijke liefde verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families DE RUYVER, ROMEYNS,
HAESBROEK, DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel