

« Zijn hart brak van verdriet ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Georges DERUYVER

weduwnaar van

Mevrouw Odile, Germaine VANLERBERGE,

vader van Yvette (+ 1970),

o Everbeek 3 september 1908,

+ Gent 19 juli 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Met veel droefheid zijn wij vandaag naar de kerk gekomen om onze dierbare overledene Georges te begraven. Hij was een doorbrave man die moedig de beproevingen heeft gedragen die maar al te veel zijn deel zijn geweest: Het vroegtijdig verlies van zijn zo geliefde dochter Yvette, het zware ongeluk waarbij hij zijn echtgenote verloor en er zelf zwaar gehandicapt uitkwam, de pijnlijke weken en maanden in het ziekenhuis. En toch, onze dierbare overledene was nooit verbitterd, want zijn

geloof was voor hem een sterke steun. Dankbaar was hij voor allen die hem bezochten of hem een dienst bewezen.

De beste dienst die wij hem nu kunnen bewijzen is voor hem te bidden, dat de Goede God hem nu duizendvoudig lone voor het vele schone in zijn leven en hem barmhartig weze voor de tekorten in zijn leven.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

DERUYVER, VANLERBERGE,  
PITERARENTS, LEURAERT,

danken U.

Namis : zondag 26 augustus 1984 om 9 u.30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Uitg. Raf. Vandergynst, Everbeek