

Ik dank U voor de Liefde. Zij hield stand.
(H. Roland Holst)



Met liefde en dankbaarheid denken wij terug aan
DE ZEEERERWAARDE HEER

Karel DE GRAEVE

Licentiaat Klassieke filologie van de K.U. Leuven,
Superior van het St-Gregoriuscollege te Ledeborg,
in dienst bij de zusters van de H. Jozef
te Sint-Kruis-Winkel.

Geboren te Woubrechtgem op 15 september 1937,
priester gewijd te Gent op 29 april 1962 en
overleden te Gent op Hemelvaartdag 12 mei 1983,
gesterkt door de genademiddelen
van Onze Moeder de Heilige Kerk.

De innemende glimlach van priester Karel De Graeve was op zichzelf reeds een boodschap van vrede en vreugde. Hij was iemand die opgewekt door het leven ging, dankbaar om wat het leven hem gegeven had : een bloem van een moeder, een wijze en bedachtzame vader, een warm familiebest van twee zusters en zes broers. Dankbaar om zijn opleiding in de verschillende fases van studie en vorming. Dankbaar vooral om zijn roeping tot het priesterschap, omdat hij nu niet meer dienstknecht was, maar vriend van de Heer, en vader van de kinderen Gods.

Stralend van veelsoortige begaafdheid, hunkerend naar schoonheid, waarheid en goedheid was hij telkens blij met de zware opdrachten die hem werden toevertrouwd : in de jeugdbeweging, in de klas, in de leiding van een college, bij de begeleiding van kloosterzusters. Met blijde kinderogen, met ontwapenende vriendelijkheid, en dan soms weer met de energieke haast en het schone ongeduld van hen, die weten wat zij willen, ging hij zijn weg : een weg van trouw en plicht.

Hij leefde en werkte graag. Hij kon niet zonder telkens nieuwe idealistische plannen. De vrome bidder van de Psalmen die hij was moest echter vroeg ervaren hoe Gods wegen helemaal anders zijn dan de onze.

Karel heeft vaak Psalm 22 gebeden : « Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten... » Hij heeft het gevoeld : « Als water dat wegloopt verga ik, alsof heel mijn gebeente is ontwracht... » Hij heeft de Psalm verder gebeden : « Gij, o Heer, houd U dan niet ver, Gij mijn kracht, kom mij ijlings ter hulp... »

De Heer hield zich inderdaad niet ver. Hij was dichterbij dan werd vermoed, en op de dag dat de Kerk juicht om de Hemelvaart van Gods Zoon, onze Verlosser, sprak de Geest tot zijn priester Karel De Graeve : « Kom ! Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens... » en het leven van Karel liep uit op de grote ontmoeting waarin hij had geloofd : « Amen, kom, Heer Jezus ! » (Openbaring, 22)

Mét hem, en voor hem, en ook voor ons zelf, voor allen die priester Karel liefhadden en die hem dankbaar in hun herinnering willen bewaren, bidden wij, in geest van geloof en vertrouwen Psalm 22 verder :

« Eenmaal stillen de armen hun honger ;
loven mogen de Heer die Hem zoeken ;
hun hart vinde leven voor immer ! »

O Maria, toon dat Ge zijn en onze Moeder zijt.



Voor Uw medevoelen en Uw gebed weze U langs deze weg oprechte dank gezegd door de families :

DE GRAEVE, DE CLIPPEL,
VAN CAUSENBROECK en DE SMET.

drukkerij van boxstaal - herzele