

«De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen kweuling zal hen raken. In het oog van de dwazen schenen zij te sterven, maar toch zijn zij in vrede.» (B.d. Wijsh. 3, 1-3)



Bid voor de ziel van
de heer

Cyriel Ghislain Oktraef DE GRAEVE

Erelid van de Bond van het H. Hart
Lid van de kristelijke Bond van Gepensioneerden
en van verscheidene godsdienstige
genootschappen

geboren te Denderhoutem op 28 maart 1893 en
zacht in de Heer ontslapen in de Sint Francis-
cuskliniek te Opbrakel op 21 januari 1971, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der Zieken en
de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare overledene heeft geleefd, zoals
hij van huis uit had geleerd, in schone een-
voud, noeste werkzaamheid en kristelijk leven.
Voor velen heeft hij de tarwe gemalen om ze
te verwerken tot smakelijk brood. Zo hebt Gij,

Heer, zijn ziel gemalen en verbrijzeld tussen
de zware stenen van uw beproevingen. Maak
ook van zijn ziel een offerbrood dat U bevalt.
Na een ziekbed van vele maanden is onze dier-
bare broer, in volle overgave aan Gods wil en
in diepe gemoedsvrede, van ons heengegaan.

Mijn beste broers en zuster, familieleden en
vrienden, Eerwaarde Zusters en toegewijde ver-
pleegsters, hebt dank, omdat ge mij zo lang
met woord en daad hebt geholpen en opge-
beurd. Gedenkt me allen met een vroom ge-
bed, gij vooral, mijn broer priester, in het H.
misoffer.

Hart van Jezus, op U vertrouwd ik.
Hij ruste in vrede!

De families :

DE GRAEVE, en LERCANGÉE

bedanken U van harte voor uw ge-
waardeerde blijken van deelneming en
gebeden.

V. D. D.