



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

Maria-Catharina DE GLAS

echtgenote van Mijnheer Victor Van Liefferinge
geboren te Overboelare de 9 December 1868 en er
godvruchtig overleden de 21 Januari 1951, voorzien
van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Boerinnenbond ; Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Een goede moeder is wel ene van de grootste genaden die God den mens kan verlenen. Van de prilleste jeugd af, wijst zij door haar doen en laten, hare kinderen den weg naar den hemel. Zo was deze vrouw een sterke steun voor haar geliefde echtgenoot en een veilige gids voor haar kinderen. Zij was godvrezend en vroom, en in het gebed tot God en zijn Heiligen vond zij troost en vreugde. Zij was werkzaam en vol zorg om haar huisgezin ; zij leefde in vreugde om het geluk van de anderen, zij treurde wanneer tegenslag de anderen trof. Het eeuwig geluk van den Hemel was haar enig verlangen. Dat de engelen en de heiligen haar binnenleiden in het Paradijs.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de goede God heeft mij tot zich geroepen. Daar, in den hemel, verwacht ik u allen. Blijft trouw aan uw christelijke plichten. Onthoudt mijn goede voorbeelden en wijze lessen. Dank om uw liefde en hulp. Tot weerziens Hierboven.

Jezus, Maria, Jozef.

Drukk. E. De Croo, Koster, Overboelare



DE FAMILIË DE GLAS, VAN LIEFFERINGE,
MACHELINCKX en DE BECK,
ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE
DANKEN U.