

" De geduldige mens draagt zijn leed tot het ogenblik gekomen is waarop de vreugde voor hem opbloeit " (Sir. 1,23)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARGUERITE DE GLAS

weduwe van de Heer
ARTHUR ROMAN

geboren te Geraardsbergen op 27 juli 1913 en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw Ziekenhuis te Geraardsbergen op 6 juni 1992 voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Na een stil en eenvoudig leven van goedheid is moeder van ons heengegaan : het oude vermoeide hart nam afscheid van ons allemaal en van het verder leven hier. Wij blijven achter met pijn in ons hart, maar toch dankbaar voor wat ze voor ons betekent heeft.

Schoon was haar leven omdat zij mocht terug zien op een leven van opofferig zorg en werk, van liefde en toewijding. Alles heeft zij gegeven voor het geluk van haar gezin. Daarom werd ze bemind door allen die haar kenden.

Thans is hier op aarde een einde gekomen aan haar kommer en zorg, haar taak is volbracht en is ze de lange weg der eeuwigheid ingegaan.

Haar dood bedroeft ons, maar haar gedachtenis zal ons altijd aangenaam blijven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn trots. Verblijd mij nu door uw genegenheid voor elkaar en bidt voor mij.

Dierbare familie en vrienden, vaartwel, eens zien we elkaar weer.

Maria, Moeder van God, bid voor ons.

De families DE GLAS, ROMAN, PION en VANDEPONTSELE,

danken U voor de blijken van kristelijk meelevens en voor uw gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449