

O kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.

BID VOOR † DE ZIEL
van de Heer

Hector, Josephus De Glas

echtgenoot van

Mevrouw Maria Van Lierde

geboren te Ophasselt, 7 april 1912, en godvruchtig
overleden in Smeerebbe-Vloerzegem, 6 mei 1965,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en
de Apostolische zegen.

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, ze praat niet, ze beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt niet wat haar niet aangaat, ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in waarheid. Korinthiers 13, 4.

Hij was een goed mens, genegen en vriendelijk voor elkeen, blijmoedig en gedienschtig.

Hij heeft zich, samen met zijn echtgenote, met volgehouden toewijding aan zijn gezin gegeven en door hard werken een bloeiende zaak opgebouwd.

Toen de tijd gekomen leek dat hij van de vruchten van zijn arbeid zou kunnen gaan genieten, nog in volle kracht van zijn mannenjaren, sloeg de ziekte hem neer: het werd een maandenlange strijd tegen de insluipende dood. Maar in de dagen van tegenspoed heeft hij beter leren beprijsen hoe nietig al het aardse is, hoe kortstondig het geluk hier beneden en hoe Gods Vaderlijke het beste deel is. Het gebed tot Jezus en Zijn heilige Moeder waren het onwankelbaar houvast, dat hem, samen met de liefderijke zorgen van zijn echtgenote en kinderen, van de vertwijfeling heeft gered, moedig het lijden

heeft helpen dragen en tot de schone overgave van zijn sterven heeft gevoerd.

Mijn beminde vrouw, draag dit zware kruis met moed en godsbetrouwen; ik dank u voor uw bestendige aanwezigheid naast me, in al ons werk, en niet het minst in de dagen mijner ziekte.

Mijne lieve kinderen en kleinkinderen, mijn trouwe familieleden, mijn talrijke vrienden, ik heb uw genegenheid zo troostvol mogen ondervinden, bidt voor mijn zielerust, en, tot weerziens in de hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.



De familiën DE GLAS,
VAN LIERDE,
WIJNANT,
CIETERS,

danken U oprecht om Uw opbeurende
deelneming in hun rouw, en Uw god-
vruchtige gebeden tot zielerust van hun
dierbare Overledene.

.....
Uitg. Jacques De Freyn, Vloerzegem