

Elk leven is mooi
waarin de hoofdgedachte
voor de anderen is.



In alle stilte is van ons heengegaan
ons vader, grootvader, overgrootvader :

Richard DE GEYTER

weduwnaar van Mevrouw

Leonie HUTSE

04-02-1901 — 29-01-1990

Het mocht niet duren! Die maandagavond
hield de rimpelloze slaap hem vast en het
werd stil.

Stilte is de enige taal van de mens wan-
neer iets hem onnoemelijk te machtig wordt.
Maar in die stilte heerst een duurzame herinne-
ring aan een voorbeeldig vader, aan een hoog-
staande vriend, aan een goed mens.

Tientallen bladzijden zouden wij kunnen vul-
len over zijn plichtbewuste menselijkheid.
In een paar regels moeten wij nochtans van
hem afscheid nemen ...
niet zwaarmoedig maar wel intens innig, even
nadromend over hem ...

Dank je wel voor je komst. Je kwam mis-
schien voor ons, je kwam wellicht voor hem,
voor Richard, je familielid, je vriend, je kennis,
je buur, je kameraad, ons vader, grootvader,
overgrootvader.

Wij blijven erkentelijk voor je blijk van
genegenheid en deelneming.

De familie DE GEYTER - HUTSE.

begr. haustraete-ritserveldt, steenhuizen