

De dood van de rechtvaardige is benijdenswaardig : de serene rust van een blij godminnende ziel.



*Bid voor de onsterfelijke ziel van*  
**Heer RENE DE GEYTER**

*Weduwnaar van Mevrouw*  
**ADELE FAINGNAERT**

geboren te Delftinge op 12 augustus 1884 en godvruchtig overleden te Zottegem op 20 december 1957. Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de pauselijke zegen in 't stervensuur.

Een goed mens werd uit ons midden weggenomen om naar het oord van geluk en vrede te gaan waar hij God, dien hij altijd heeft liefgehad en trouw gediend, ontmoeten zal in een hartelijke begroeting : "Welaan, trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer,."

Weinig mensen mogen op zulk schoon christelijk leven fier gaan als deze godvrezende en godvruchtige man. Om niets ter wereld zou hij de Zondagmis achterwege laten. Hij was een man die wist wat bidden was ; met overtuiging en vertrouwen wendde hij zich tot God. Goddelijke kracht zou niet ontbreken bij het voorbeeldig vervullen van al zijn plichten.

Kinderen mogen zich gelukkig achten wanneer zij naar zulke vader kunnen opzien. Zulk bestaan zelf is een levende predikatie. Vriendelijkheid, voorkomendheid, toewijding, waren de kenmerken van zijn echte christelijke naastenliefde.

Dienstbetoon zou hij niet weigeren ook al moest hij daarvoor eigen werk uitstellen. Hoevelen heeft hij in de buurt niet geholpen met immer dezelfde bereidwilligheid ! Geen wonder dat hij vele vrienden telde.

Wijs en verstandig bezat hij een heldere kijk op mensen en toestanden. Hij wist dat er tienduizenden manieren zijn om de wereld te bekijken, doch dat er slechts een rechte kijk is dat is de kijk van God. Vanuit dit standpunt zou hij alles beoordelen, op deze grondslag zou hij alles opbouwen of gevestigd zien.

Het is pijnlijk mensen te moeten verliezen wier leven een echte getuigenis is geweest voor Christus Zij gaan rond al weldoende. Op zijn voorspraak bij de Heer mogen wij rekenen ; intussen bidden wij opdat Gods licht en liefde hem zou doorstralen en hem toelaten tot de eeuwige omhelzing.

Maria, Onbevleete Maagd en Moeder, bid voor hem en voor ons.

---

De families DE GEYTER, FAINGNAERT,  
VAN BRAKEL en HERREGODTS  
danken U voor de bliken van  
deelneming.