

*Heb medelijden met ons, naar de
maat van uw overgrote barmhartig-
heid. (Psalm 50)*



Bid voor de ziel van
MEVROUW

RACHEL DE GEYTER

weduwe van de heer
ODILON VAN PETEGEM

geboren te St.-Maria-Lierde, op 12
oktober 1908 en er godvruchtig
overleden op 23 januari 1981
nadat zij de Pauselijke zegen en de
ziekenzalving ontvangen had.

*Laat ons dankbaar zijn om haar
leven dat zij als geen ander wist te
vullen met goedheid en vreugde.*

*Laat ons haar dood herinneren als
een belofte van verrijzenis.*

Wij danken U voor de deelneming
bij het overlijden van onze dierbare
moeder, zuster, schoonzuster en
tante.

Voor de familie
W. H. Van Petegem

*St.-Maria-Lierde, 30 januari 1981.
Kardinaalshoek 4.*