

Heer, Uw heilige Wil geschiede.



Gedenk in uw gebeden de onsterfelijke ziel van
MEVROUW

Paula De Geyter

echtgenote van Mijnheer

JULIEN GHIJSELINCK

geboren te Zottegem, de 12 januari 1931, en plotseling overleden in de kliniek St Elisabeth te Zottegem, de 8 oktober 1968, voorzien van het H. Oliesel "in extremis".

Bij het onverwacht overlijden van deze jonge vrouw, trouwe echtgenote en brave moeder, die nog zo onmisbaar was voor haar gezin, heerst algemene verslagenheid. En weerom komen ons de woorden uit de H. Schrift te binnen : "Weest steeds bereid... waakt en bidt, want gij kent noch dag noch uur..."

Bij dit ondoorgrondelijk geheim van de dood buigen wij in deemoed voor de onfeilbare raadsbesluiten van de Goddelijke Voorzienigheid. Wij vragen niet waarom dit is geschied, maar betrouwen op Gods oneindige liefde.

Zij was eenvoudig, goedhartig, vroom, dienstvaardig en rechtschapen. Zij was steeds begaan met het welzijn van haar gezin. Beproevingen en ziekte bleven haar niet gespaard. Met veel moed en levensoptimisme heeft zij dit alles aanvaard en gedragen. Moge zij nu in het eeuwig Vaderhuis het geluk delen van Gods vrienden.

Mijn beste man, mijn beminde kinderen, zeer hard is voor u mijn zo plotseling heengaan zo zonder groet van afscheid. Ik was nog zo gaarne bij u gebleven want ik had u zo innig lief. Moge de Heer mij de genade geven om van uit de hemel zorgvol bekommerd te zijn over u. God zegene en bescherm u.

Beste moeder, schoonmoeder, broeder, zusters, verwanten en vrienden, die altijd zo goed voor mij zijt geweest, ik dank u daarvoor. Zorgt nu voor mijn gezin en blijft allen mij gedenken in uw gebeden. Tot weerziens bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer Julien GHIJSELINCK, haar echtgenoot.
Mejuffer Viviane GHIJSELINCK,
Mejuffer Annick GHIJSELINCK, haar kinderen.
De families DE GEYTER, GHIJSELINCK,
MACHTELINGS en DE COCKER,

danken U voor Uw kristelijke deelneming, en uw vroom gebed.