

Ik geloof in de vergiffenis der zonden, de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven. Amen.



Dit weze een vroom aandenken en een uitnodiging tot gebed voor de

Heer Odilon DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw

Suzanna RUMES

geboren te Baelegem, 23 september 1901
en godvruchtig overleden te Erembodegem,

22 januari 1963, versterkt door de
H. H. Sakramenten.

Hemelse Vader, het is waarlijk passend U altijd en overal dank te zeggen, door Kristus Onze Heer. Wij danken U, omdat door Kristus de hoop der Verrijzenis in de hemelse zaligheid als een licht is opgegaan. Door Hem worden wij in onze droefheid om het sterven van onze geliefden getroost, door de zekerheid van het Eeuwig Leven.

- Wij danken U, Heer, om zijn voorbeeld als man en vader, want voor hem was de leuze: dan alleen is leven leven, als het tot de dood ontroert. Met U leefde hij, met U stierf hij, met U zal hij verrijzen.
- Wij danken U voor Uw barmhartigheid, voor de hoop dat hij nu mag meenemen want geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord wat Gij bereid hebt voor wie U liefheeft. (1 Kor. 2,9)
- Wij zijn er van overtuigd dat dood noch leven, lijden noch toekomst, dat niets bij machte is ons te scheiden van Uw Liefde in Kristus Jezus Onze Heer.

Bidden wij als dank: Onze Vader die in de hemel zijt



De Familiën DE GEYTER, RUMES, WAYETENS MAISON,

bedanken voor de blijken van
genegenheid, kristelijke deelne-
ming en gebeden.

.....
D'Haeseleer - Erembodegem Tel. 247.22