



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Monica De Geyter

weduwe van de heer

Luc De Boom

Geboren te Gent op 19 augustus 1931
en godvruchtig overleden
in het rustoord "Stil Geluk" te Ophasselt
op 21 februari 2009,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Stichter "D.B.-Centrum"

De families De Geyter, De Boom,
Jooris en Van Butseele danken u oprecht
voor de blijken van genegenheid
en deelneming in hun rouw.

Mama,

Het is een wonderbaar iets, EEN MAMA.
Ieder mag ons liefhebben
ons mama alleen begrijpt ons.

Zij werkt voor ons,
zorgt voor ons, bemint ons,
beschermt ons.

Vergeeft ons alles wat wij doen.

Zij helpt ons en het enige kwaad
dat zij ooit deed
was stilletjes wegebben om uiteindelijk
te sterven.

Dank je mama, voor alles.

Je kinderen



Uitvaartverzorging Van den Driessche
Geraardsbergen 054 - 41 28 50

Sjinn