

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven » (Christus)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE AIMÉE DE GEYTER

Weduwe van Mijnheer

RICHARD DETEMMERMAN

geboren te Zarlardinghe de 1 October 1868 en overleden te Everbeek de 7 Mei 1953, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van O. L. Vr. van den Oudenberg.

Dit is welgevallig aan God: gelaten te zijn als ge lijdt, ofschoon ge goed hebt gehandeld. Hier toe zijt ge geroepen; want ook Christus heeft geleden voor u en een voorbeeld nagelaten, opdat ge zijn voetstappen zoudt volgen. 1 Petr. II-21.

Niet te vergeefs wordt er voor de Overledenen gebeden en aalmoezen gegeven; de H. Geest wil het zo, dat wij elkander helpen: de levenden de doden en de doden de levenden. De doden ontvangen van u verlichting en geven een ander voordeel terug. Gij veracht de goederen der wereld om deze zielen los te kopen en hun verlossing te bespoedigen; zij zijn de oorzaak dat gij verdienen hebt van uw aalmoezen en gebeden.

Twijfel er niet aan; uw overledene heeft er groot voordeel van! H. Joh. Chrysostomus.

Teergeliefde Kinderen, 'k ben Robert en al mijn andere Beminden gaan terugvinden bij den Heer! Van uit 't ander leven dank ik U voor uw liefdevolle zorgen. Na mijn lichaam bezorgd te hebben zult gij mijn ziel zeker niet vergeten. . Wij vergeten ook degenen niet die blijven! . Eenmaal wordt onze schone Familie hier opnieuw verenigd. Vaartwel en tot 't blijde Wederzien!

Heer, geef aan uw dienares de eeuwige rust; en dat het eeuwige licht haar verschijne! (300 d.)

De familiën DE GEYTER en DETEMMERMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.