

Een rei van Engelen kroont de ziel
Nu 't kleed van 't lichaam haar ontviel.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW **MARIA DE GEYTER**

weduwe in eerste huwelijk van de Heer Albert
Menschaert, echtgenote in tweede huwelijk van de
Heer Nestor Van Ongeval

geboren te Deftinge de 17 maart 1918 en er
godvruchtig overleden de 13 oktober 1960,
voorzin van alle Troostmiddelen der H. Kerk en de
Pauselijke zegen " in articulo mortis ".

Door het kruis tot de verheerlijking, door het
lijden tot de loutering, zo heeft deze voorbeeldige
vrouw zich haar ganse leven en vooral haar laatste
levensmaanden voorbereid tot het eeuwige leven.

Spijts tegenslag en zware beproevingen ontbrak
het haar niet aan levensmoed : in het licht van haar
diep Geloof zag zij vóór zich haar zware schone plicht
van Echtgenote en Moeder. Die plicht zou ze tot het
bittere einde en spijs het zwaarste lichamelijke
lijden tot het einde toe moedig volbrengen.

Vooraf heeft ze zich verzoend met Gods ondoor-
grondelijke Wilsbeschikking. Hierin, zoals op zoveel
andere gebieden mag ze ons als voorbeeld gesteld
worden.

Toen ze het onafwendbare zag aankomen heeft haar
geloof, vertrouwen en liefde tot haar Schepper haar
geen ogenbik verlaten. Stil lijdend en offerend voor
Haar en haar gezin, heeft ze onderworpen, afscheid
genomen van alles wat haar het dierbaarste was op
aarde : van haar Echtgenoot en Kindren. Haar man,
de priester en allen die haar bijstonden en haar
lichamelijk en geestelijk opbeurden bewaren stil en
eerbiedig in hun hart alles wat deze verstandige
vrouw hun toevertrouwde. Ze blijft voor allen die
haar gekend hebben het beeld van de "sterke vrouw"
zoals de H. Schrift haar schetst ! Heeft zij ons niet
geleerd, zo God het wil, dat de ziel zich moet ont-

doen van alle ballast, van alle, ook de dierbaarste
gehechtheid van alle bezit, van alle geliefde personen
om zich alleen aan God toe te vertrouwen ? Is het
niet de grootste troost, die na haar afsterven aan
haar dierbaren overblijft ?

Dierbare Echtgenoot en Kindren, gij hebt mijn
liefde voor u ondervonden, zoals ik de uwe mocht
terug krijgen. Meer en beter kon het niet. Geloof
en betrouwt nu, dat wij, alhoewel, lichamenlijk ge-
scheiden, alles blijven betekenen voor elkaar. Gij
bidt voor mij, weldra met God verenigd vraag ik
Zijn bescherming voor u in uw nood en verdere
levensbestemming. Mijn Kindren ik zegen u en moe-
der bidt voor u.

Goede familie, geburen en gij allen die mij troost
en opbeuring schonk, ik dank u, God alleen zal uw
barmhartige hulpvaardigheid aantekenen en belonen

Vader, Moeder, goede Zusters en Broeders, hebt
dank voor 't leven en al uw goedheid. Bidt voor mij,
gij vooral aan God gewijde Zuster ! Troost u allen
dierbaren, mijn lijden wordt nu weldra omgezet in
eeuwige vreugde.

O. L. Vrouw van Lourdes, bidt voor haar.
H. Ursmarus, bidt voor haar.

De familiën

**DE GEYTER, VAN ONGEVAL,
DE NORRE en DE GEYTER,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. Mw De Croo, Deftinge